

Voorbereiden

Op weg

Marcus 11:1-11

28 maart 2021 (Palmzondag)

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.'

Pelgrims

Al eeuwenlang gaan pelgrims op weg naar Jeruzalem. Elk jaar met Pesach komen ze uit alle windstreken om het feest van de bevrijding te vieren. Als Jezus en zijn leerlingen op weg zijn naar Jeruzalem, sluiten ze zich aan in die lange rij pelgrims. Ook zij willen in de 'stad van de vrede' de bevrijding vieren – al zal Pesach voor hen deze keer anders zijn dan alle andere keren.

De dorpjes Betfage en Betanië zijn vlakbij Jeruzalem. Veel pelgrims overnachtten in deze dorpen, zodat ze de volgende morgen uitgerust de grote stad konden binnengaan.

Ezel ophalen

In de buurt van Jeruzalem stuurt Jezus twee van zijn leerlingen weg om een ezel voor hem op te halen. Dat komt misschien wat brutaal over, maar het laat ook iets belangrijks zien over wie Jezus is. Want een ezel vorderen om erop te rijden, dat kan alleen een koning doen. In verschillende Bijbelteksten wordt verteld dat een heerser een ezel kan vorderen voor zichzelf (zie Numeri 16:15 en 1 Samuël 8:16). Door dit te doen, laat Jezus dus zien dat hij een koning is.

Profetie

Als Jezus op een ezel de stad binnenrijdt en de mensen hem toejuichen, gebeurt precies wat de profeet Zacharia al had beschreven:

'Juich, Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen, het jong van een

ezelin.'

De mensen in Jeruzalem zien deze eeuwenoude profetie voor hun ogen gebeuren.

Hosanna

Er werd altijd veel gezongen, door de pelgrims in Jeruzalem. In het Psalmboek staan bijvoorbeeld de 'liederen van de opgang', Psalm 120-134. Maar ook andere psalmen werden gezongen - bij de tempel, maar ook in de straten van de stad. Het Hosanna van de menigte sluit aan bij die traditie, maar het krijgt een heel andere lading nu Jezus toegezongen wordt. Hij wordt binnengehaald als de langverwachte Messias, de vervulling van Israëls hoop en verwachting.

Meer weten over deze Bijbeltekst? Op www.tijdschriftvoorverkundiging.org vindt u exegetische en preekvoorbeelden voor alle zondagen van het kerkelijk jaar.

Zesde zondag van de veertig dagen Jaar B

Lezing uit het Oude Testament	Marcus 11:1-11 (Johannes 12:1-24)
Antwoordpsalm	118:1-2, 19-29
Epistellezing	Jesaja 52:12-53:12 (73:13-20)
Lezing uit het Evangelie	Filippenzen 2:5-11, Marcus 14:1-15:47

Vieren

Op weg

Marcus 11:1-11

28 maart 2021 (Palmzondag)



Levensweg

Het thema van deze veertigdagentijd is Levensweg. Op een spelbord volgen we de weg van Jezus naar Pasen. Weten de kinderen nog waar ze vorige week gebleven waren?

Vertel de kinderen dat ze vandaag weer een paar stappen vooruitgaan op het spelbord. Leg uit wat de bedoeling is: een van de kinderen mag met de dobbelsteen gooien. Daarna kijken ze wat op de bovenkant van de dobbelsteen staat én wat op de onderkant staat. Reken samen met de kinderen uit hoeveel dat in totaal is. (Het antwoord is: zeven.) Zoveel stappen mogen ze vooruit op het spelbord. Bekijk de grote afbeelding van dit vak (poster 7) en vertel dat Jezus als een koning naar Jeruzalem gaat. Op de afbeelding rijdt Jezus op een ezel. Waar rijden andere koningen, presidenten en belangrijke mensen vaak op? Laat de kinderen een paar voorbeelden noemen. Vertel daarna dat Jezus op een ezel rijdt - als je dat doet, kun je alle mensen recht in de ogen kijken.

De koets van koning Glunder

Lees voordat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan het onderstaande verhaaltje voor:

Elk jaar op glunderdag maakt Koning Glunder een tocht door het land. Dan zit hij in de Kostbare Koets te wuiven

naar het volk, en het volk wuift terug. Maar dat kan dit jaar niet: de Kostbare Koets is in reparatie (iets met bougies en paardenkrachten geloof ik). Hoe kan de koning nu zijn tocht maken?

‘Ik ga wel lopen’, zegt de koning tegen zijn ministers. ‘Het land is toch niet al te groot, en een frisse wandeling zal me goed doen.’

‘Geen sprake van’, zegt de minister van Lopende Zaken. ‘Het wordt een chaos als u zomaar wat rond gaat lopen.’

‘Op de fiets dan?’ probeert de koning.

‘Brrr...’, huivert de minister van PR-zaken. ‘Een koning op een fiets, dat staat zo gewoon.’

‘Een motorfiets misschien?’ stelt koning Glunder voor.

Maar dat wil de minister van Verkeer niet hebben: ‘Wuiven en een motorfiets besturen, gaat moeilijk samen’, vindt zij. De koning zucht. ‘Wat moet ik dan?’ moppert hij. ‘Een auto heeft iedereen al, dus dat wil ik niet. Op een paard durf ik niet, een trein gaat te snel en een vliegtuig te hoog.’

Alle ministers denken diep na. En dan heeft minister Klein Grut een idee. ‘Een winkelwagentje!’ roept hij. U gaat staan in een winkelwagentje en de minister van Lopende Zaken duwt u. De minister van Veiligheid kan er voor de zekerheid naast lopen en de minister van Visie loopt een stukje vooruit om de weg te banen. Wat denkt u daarvan?’

Koning Glunder glunderd van oor tot oor. Hij vindt het een prachtig plan, en de meeste ministers vinden dat ook - al wil de minister van Financiën nog wel weten wat zo iets kost. ‘Vijftig cent’, weet minister Klein Grut te vertellen. ‘Zo’n karretje kost vijftig cent... óf een plastic muntje.’

De minister van Lopende Zaken geeft aan dat hij het eigenlijk te druk heeft om het karretje te duwen, maar vooruit: Hij zal niet dwars gaan liggen.

En zo gaat de koning op glunderdag door het land, wuivend in een winkelwagentje. Het wordt een tocht om nooit te vergeten!

Gebed met de kinderen

Laat de kinderen meebidden bij het dankgebed en de voorbeden! De onderstaande intenties passen bij het thema en het collectiedoel van deze zondag. Ze kunnen door kinderen worden voorgelezen als onderdeel van de gebeden. Op bladzijde 4-5 leest u meer over de collectiedoelen van deze periode.

Tip: Op www.kindopzondag.nl kunt u de teksten downloaden in een Word-bestand. Kijk hiervoor onder actueel / werkvormen.

Gebed

Heer Jezus,

op een ezel reed U Jeruzalem binnen.

De mensen juichten U toe als een koning.

Wij danken U, omdat U ook onze koning wilt zijn.

Een koning van liefde en recht, van vrede en verdraagzaamheid.

Wij bidden dat het ‘Hosanna’ altijd mag blijven klinken:

hier in onze kerk en ver daarbuiten.

Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U.

Wij bidden dat kinderen zich thuis mogen voelen in de kerk.

Dat ze ontdekken dat uw huis een bijzondere plek is

met liederen waar je vrolijk van wordt en verhalen waar je stil van wordt.

Wij bidden voor de leiding van onze kindernevendienst

en voor alle andere mensen die iets doen voor kinderen in de kerk.

Geef hen uw Geest, God.

Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U.

Vertellen

Op weg

Marcus 11:1-11

28 maart 2021 (Palmzondag)

Vertelling 4-7 jaar

Op een ezel naar de stad

Op een hoge berg ligt de stad Jeruzalem. Het is een mooie stad. De mensen noemen het de 'stad van de vrede'. En in die stad is een bijzondere plek: de tempel. Dat is het huis van God.

Elk jaar, als het feest is, komen mensen overal vandaan naar Jeruzalem. Ze lopen de heuvel op en ze zingen:

'Wij zijn op weg.

Op weg naar het huis van God.'

Dit jaar zijn ook weer veel mensen op pad. En kijk: Jezus en zijn vrienden komen er ook aan.

Ze hebben een eind gelopen, maar nu zijn ze er bijna.

Een eindje vóór Jeruzalem blijft Jezus staan. Hij zegt: 'Willen jullie naar dat dorpje gaan? Daar zie je een ezeltje staan. Neem hem mee, dan kan ik op zijn rug zitten.'

'Maar mag dat dan wel?' vragen de vrienden.

'Ja hoor', antwoordt Jezus. 'Als iemand vraagt wat jullie doen, moet je maar zeggen dat de Heer hem nodig heeft en dat hij weer veilig terugkomt.'

De vrienden gaan op weg en ze vinden het ezeltje. Ze leggen hun jassen op de rug van het dier. Op die jassen gaat Jezus zitten.

'Zit je goed?' vraagt Petrus. Jezus knikt. 'Je lijkt wel een koning!' roept Petrus vrolijk.

En daar gaan ze. Op weg naar de stad van de vrede.

Langs de weg zien andere mensen Jezus ook. Veel mensen weten wie hij is. En wie het niet weet, hoort het van anderen: 'Dat is Jezus. Hij vertelt over God en hij maakt mensen gelukkig. Kom, we leggen onze jassen op de grond. Dan is het net een rode loper voor de koning.'

De mensen plukken ook takken van de bomen om mee te zwaaien. En ze zingen:

'Hosanna!

Lang leve Jezus in de gloria!

Hij komt in de naam van de Heer.

Hij is een koning, net als koning David vroeger was.

Hosanna in de hemel!

Jezus glimlacht. En Petrus, die naast de ezel loopt, glimlacht nog veel harder. Nu weet iedereen dat Jezus de koning is, denkt hij. In Jeruzalem gaan ze naar de tempel. En daarna brengen ze de ezel terug naar zijn baasje. Het was een bijzondere dag!

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Waar vond Petrus Jezus op lijken? Vind je dat niet gek, een koning op een ezel? Waar rijden koningen meestal in of op? Praat met elkaar over wat voor soort koning Jezus is. Hij is geen stoere, sterke koning, maar een koning van vrede.



Spel: Haal de jassen van de kinderen van de kapstok en laat hen hiervan een weg maken. De kinderen staan langs de weg en maken een erehaag. Om de beurt mogen ze er als een koningin of koning doorheen lopen. Hoe voelt het om zo koninklijk te worden ontvangen?



Creatief: Maak een palmpasentok. Een beschrijving vindt u op www.kindopzondag.nl. Maakt u geen palmpasentok? Laat de kinderen dan uit groen papier een tak met blaadjes knippen. Gebruik hiervoor het werkblad van deze zondag uit *Kleur in de Kerk*.



Kids in Actie

Kerk in Actie heeft als thema de werken van barmhartigheid. Er is een 'vastenkaart' met voor elke week een tip. Deze week gaat het over het begraven van de doden. De kinderen krijgen als tip om een kaarsje te branden voor iemand die is overleden.

Doe dit ook in de kindernevendienst en praat er met elkaar over.

Tip: Lees ook het verhaal over Rainbow in het gezinsboekje! Kijk voor meer informatie over Kids in Actie op kerkinactie.nl/kidsinactie.

8-10 jaar



Gesprek: Vraag aan de kinderen: wat vind je ervan dat Jezus op een ezel rijdt? Is een ezel echt een koninklijk rijdier?

Vertel de kinderen daarna wat het verschil is tussen een paard en een ezel als rijdier. Als je op een paard zit, kijk je stoer over iedereen heen. Maar als je op een ezel zit, kijk je de mensen recht in de ogen. Zo'n koning wil Jezus zijn: een koning die dicht bij je komt.



Spel: Het was een bijzondere tocht, de reis naar Jeruzalem. En het mooie is: we mogen allemaal mee! Maak met de kinderen palmpasenstokken en doe een processie door de kerk.



Creatief: Maak van een rol behangpapier een loper. Schrijf op de loper wat jij Jezus zou willen zeggen of vragen als hij hier vandaag binnen zou rijden. Als ze klaar zijn, kunnen ze ook plaatjes van jassen en andere kledingstukken op de loper plakken.

11-12 jaar



Gesprek: Jezus is niet een koning zoals koningen en machthebbers van nu. Maar stel je voor dat Jezus nu koning zou worden, bijvoorbeeld van ons land. Wat voor keuzes zou hij maken, denk je? Welke dingen zouden er veranderen en wat zou hetzelfde blijven?

Volgende week vieren we Pasen. We horen dan dat Jezus vernederd wordt en zelfs gedood. Vind je het bij deze koning passen dat dat gebeurt? Waarom wel of niet?



Onderzoek: Jezus wordt toegejuicht als 'zoon van David'. Wie was David ook alweer? Maak in groepjes een mindmap over David: noteer alles wat je over hem weet. Klaar met de mindmap? Bespreek dan bij alles wat je hebt opgeschreven of het ook bij Jezus past.

Vertelling 8–12 jaar

Een bijzondere tocht

'Hé! Wat moet dat daar!?! Laat die ezel staan!

Horen jullie me niet?

Hallo!'

Twee vrienden van Jezus zijn in een klein dorpje. Ze maken een ezel los, die buiten op straat bij een deur staat vastgebonden. Een vrouw die net thuiskomt van de markt vindt dat blijkbaar niet zo'n goed idee.

Voorbijgangers op straat blijven staan. 'Wat is er aan de hand?' vraagt iemand die er net bij komt.

'Die mannen proberen een ezel te stelen', legt een ander uit.

'Een ezel!? Wie steelt er nou een ezel?'

'Ssst! Laten we kijken hoe het verder gaat...'

De twee vrienden van Jezus zien er niet echt uit als dieven. Ze glimlachen vriendelijk naar de vrouw. 'Wij horen bij Jezus', leggen ze uit. 'De Heer heeft jouw ezel even nodig. Hij zal hem weer terugsturen!'

Nu kijkt de vrouw niet boos meer. 'Als het voor de Heer is, is het goed', zegt ze.

Even later lopen de twee vrienden met de ezel het dorpje uit, op weg naar Jezus. De ezel loopt braaf met ze mee. 'Kijk', zeggen de vrienden tegen Jezus. 'Dit is hem dan. Uw koninklijke rijdier. Hij heeft alleen geen zadel, maar daar weten wij wel wat op.' De vrienden trekken hun mantel uit en leggen die op de rug van de ezel. Daarna gaat Jezus erop zitten. Zo gaan ze op weg naar Jeruzalem.

Jezus en zijn vrienden zijn niet de enigen die op weg zijn. Elk jaar met Pesach komen mensen overal vandaan om in Jeruzalem feest te vieren. Terwijl ze de heuvels op lopen, zingen ze liederen die hier al eeuwenlang klinken. Maar deze keer klinken hun liederen anders. Want als de mensen zien dat Jezus eraan komt op een ezel, roepen ze:

'Hosanna!

Alle eer aan hem! Hij komt in de naam van de Heer!

Alle eer voor het koninkrijk van David!

Hosanna in de hemel!'

De mensen plukken takken van de bomen. Ze leggen hun mantels op de grond, als een loper voor de Heer. Op de voorste rij staan de vrouw waar de vrienden het ezeltje van geleend hebben, én de omstanders die dachten dat de ezel gestolen werd. 'Hosanna!' roepen ze. 'Hosanna in de hemel!'

De vrienden van Jezus lopen naast de ezel. Ze zijn blij. Zo'n bijzondere tocht naar Jeruzalem hebben ze nog nooit gemaakt!



To do

Maak een ritseltak om mee te zwaaien: kijk op www.kindopzondag.nl voor het voorbeeld.